

Mevrouw de minister,

Mijnheer de minister,

Mijnheer de burgemeester,

Dames en heren volksvertegenwoordigers,

Geachte collega's schepenen en gemeenteraadsleden,

Dames en heren, beste vrienden,

Van harte welkom op deze viering van het feest van de Vlaamse gemeenschap.

We beleven woelige tijden.... de ene aanslag zindert nog na of de volgende wordt verijdeld of net niet... het is allemaal al lang geen voorpaginanieuws meer. Er treed een zekere gewenning op... het zichtbare geweld baart zorgen... het stille onzichtbare gevolg is wellicht nog erger: stapje voor stapje wordt aan onze vrijheden geknabbeld... om de veiligheid te garanderen... Van het één komt het andere... en intussen wordt de evolutieleer in Turkije uit het lessenpakket geschrapt. Een hele dikke rode lijn wordt hiermee overschreden.

Het is een moeilijke evenwichtsoefening... maar vrijheid, gelijkheid en broederschap mogen niet in gevaar gebracht worden... die waarden zijn net het antwoord. De graad aan democratie is niet constant, democratie komt en gaat... het is een werkwoord. Maar de oplossing ligt in enthousiasme en gedrevenheid, in meer participatie, in luisteren naar...in samen, in SAMEN en niet in polarisatie.

Het zijn politiek woelige en duistere tijden... De esbatterenten in Brussel stad hebben het verdoezelende laagje over een wansmakelijke manier van politiek bedrijven weggenomen. Normvervaging en nooit genoeg zijn een explosieve mix die de geloofwaardigheid van het politieke bedrijf erg veel schade hebben aangericht. Politiek en politici moeten net onvoorwaardelijk ten dienste staan, en dat is het tegengestelde van wat hier ten toon werd gespreid. Maar ik kijk rondom mij en zie mensen die wel op een gezonde en gedreven manier werken aan samenleven, begrip en een betere wereld. Er is altijd hoop. De verkiezingen zullen klaarheid brengen.

We beleven electoraal woelige tijden. Een reorganisatie en vereenvoudiging van het bestuur van onze regio dringt zich op. Minder mandaten, minder zetels, kleinere maar efficiëntere vertegenwoordiging... wie kan er tegen zijn. De verkozen vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in de gemeenteraad en van daaruit eventueel in het college in Oudergem wordt bij minder zetels erg problematisch. We kijken dus met heel veel belangstelling uit naar de voorgestelde oplossingen.

Meer dan ooit laten we ons niet doen. Meer dan ooit moeten we samen vooruit.

Ik nodig iedereen uit om straks naar de bibliotheek te wandelen om er naar de nieuwe fresco te gaan kijken die de gevel een heel nieuwe dimensie heeft gegeven; ik nodig verder iedereen van harte ook uit om samen met ons de zomer te vieren... op de 4 parasoldagen op 4 locaties in Oudergem... de eerste vandaag vanaf 14:00 op het speelpleintje achter de Sint-Anna kerk.

Meer dan ooit vieren we samen het feest van de Vlaamse gemeenschap... En dat we vooruit willen laten we vandaag zien met een hapje en een drankje aangeboden door de gemeente Oudergem en vooral met een schitterende band... We serveren u met dank aan GC Den Dam, de VGC en de Vlaamse gemeenschap, maar vooral met heel veel plezier... Ago Benin Brass!!!!

Ze werken onder de vleugels van het Brusselse Met-X moving music...

Ago Benin Brass, dat zijn 5 Beninse muzikanten: Jean-Baptiste, Napoléon, Celestin, Constant & Anicet die samen spelen met Jean, Luc, Pascal & Eric. Ze zijn bezig aan een stevige zomertoer waarvan vandaag 1 van de meer dan 30 optredens is. Luc Mishalle ontving in mei de Princes Magriet Award for culture in Amsterdam omdat hij bruggen bouwt tussen gemeenschappen via de muziek... van harte proficiat.

Damens en heren, ik wens u allen een uitstekende zomer, prachtig weer, veel vakantie en daarna met heel veel moed terug aan de slag, maar nu... Ago Benin Brass!